

## Mohammeds och Jesu politiska budskap, Awad Olwan, Imam Fisksätra Moské

Att Gud finns, det vet ju alla, i varje fall alla tänkande människor, Därför ser vi aldrig vare sig i Bibeln eller i Koranen några försök att bevisa Guds existens. Men vem Gud är, vad Han eller Hon vill, kan ingen med säkerhet besvara. Därför har Gud bland människorna valt ut ett antal människor, just med syfte att åt mänskligheten presentera svar på viktiga frågor som människorna omöjligen kan besvara själva. Dit hör sådana frågor som rör livet efter detta, själens odödlighet mm. Enligt Koranen är den första av dessa profeter Adam, och den siste är Mohammad.

Profeten är i första hand en lärare, som t ex Jesus, eller ledare som Moses eller statschef tillika andlig ledare som Mohammad, Guds välsignelse och fred över deras minne.

Koranen förutsätter att alla tänkande människor vet att Gud finns, vilket beror på tre faktorer:

- 1- 1- Gud finns i orsakslagen, det framgår av koranen 43:9
- 2- 2- Varje människa är utrustad med sökfunktion som aktiveras automatiskt vid nöd- situation K 27:62 "och Gud hörsammar den nedsatte om han (eller hon) ber..."
- 3- 3- Vissa människor är redan från början tänkta att vara muslimer. Härom kan vi läsa i t ex Markus 1:16- 18 "Kom och följ mig" sade Jesus till Simon och hans bror Andreas, och de lämnade genast sina nät och följde honom. I Koranen 7:172 står något som betyder att alla människor är födda med inbyggd kunskap om Gud.

Detta kan också illustreras av en berättelse då en Guds-nekare frågade Imamen, vem är egentligen denna Gud som du dyrkar? Resonemanget som följde ledde fram till att denna man som jobbade som affärsman, och ofta reste i båt, en gång var med om en olycka då båten gick sönder och han liksom övriga passagerare febrilt sökte efter en träbit att hålla i och då frågade imamen: jaha, och vad sade du då? Jo, svarade mannen: jag sade "Gode Gud hjälp mig". Då sade imamen, där har du den vi dyrkar.

### Profeterna

Ordet profet säger olika saker i de tre monoteistiska religionerna. I Islam är profeten en av Gud handplockad person med stora personliga kvalitéer, han är kort sagt "immun" dvs. fri från de fel och brister som vi vanligt folk har. I judendomen däremot kan en profet vara ren riktig skitstövel, han kan ljuga, stjäla och begå våldtäkt, medan i kristendomen har man upphöjt den egna profeten till Guds nivå. Detta trots att Jesus gång på gång sade sig vara människoson, ett begrepp som används än idag i hela mellanöstern, och betyder helt enkelt "Adams son". Skillnaden mellan Mohammad och alla profeter före honom, är att tidigare profeter har sänts till respektive folk, medan Mohammad har sänts till alla folk längs historien fram till domedagen. Mohammad sade till Judarna i staden där han bodde: "visst vet ni att det är jag som har utlovats genom Moses, som den sista profeten". Ett sådant löfte förekommer på flera ställen i Bibeln, t ex i 5 Mose boken 18:15

Enligt en berättelse av Abu Tharr har Sändebudet Mohammad sagt att Gud har sänt ut inte mindre än 124 000 profeter, varav 313 är budbärare, dvs. bära med sig nytt budskap utöver att bekräfta det som har meddelats före honom. Gemensamt mellan alla dessa profeter och budbärare är att lära människan bort från avgudadyrkan, och fram till "Al tawhid", alltså monoteism. Men flera profeter har haft särskilda uppdrag som t ex:

Adam: vars främsta uppgift var att tillsammans med hustrun Eva lära människorna tala rätt, skapa nya ljud, och bilda familj

Noak: Lära människan be om förlåtelse, det ökar RIZQ

Abraham: Kunskap om kamp mot Tagooten, vad är Tagooten? Jo, en makthavare som tycker sig vara fri att fatta vilka beslut han vill, värsta exemplet är Farao. När Farao, Haman och Qaroun (symboler för den politiska, den religiösa och den ekonomiska makten) förenas och samsas om makten då har vi för människorna en hopplös situation. Dessa tre herrar representerar den politiska, den andliga eller den rättsliga och slutligen den ekonomiska makten.

Moses: Bygga upp en nation istället för att organisera på klanbasis och lära folket att ha förtrostan till Allah som är större och starkare än Farao och hans arméer

Jesus: Gud är inte släkt med någon, Gud och profeten är samma sak, Helvetet och himmelriket kan börja här och nu om man eller nationen går över vissa gränser

Mohammad: skall lära ut allt detta plus

- 1- 1- Al Tawhid: konsten att uppfatta Gud som ensam Herre och skapare
- 2- 2- Ibadah: konsten att rikta hjärtat i ord och handling till Allah allena
- 3- 3- Al mizan: konsten att se Allahs finger i allting och bakom allting i tillvaron

Det vore fel att tro att Gud ser på människor som judar, buddister, muslimer mm, det rätta däremot, enligt Koranen, är att mänskligheten delas i två huvudgrupper; de som säger "ingen Gud", och de som säger "ingen Gud utom Gud". Den första gruppen av människor kallas "mujrimer", den andra kallas "muslimer". I koranen 68:35-36 står det "eller skulle vi behandla muslimer som mujrimer, hur dömer ni egentligen". Vill man utvidga detta resonemang något, kan man läsa i första kapitlet som kallas "Al fatihah, öppnaren" att alla människor från Adam till Domedagen ingår i tre sorter: de som har sagt ja, de som har sagt nej och de som står mitt emellan.

Gud skapte människan fri, dvs. ingen människa bör tvingas i trosfrågor enligt koranen 2:255, och i K 64:2 står det: "Det är Han som skapte er, bland er finns det troende och förnekare, Gud ser förvisso vad ni gör". Och i K 18:29 står det "och säg till dem, detta är sanningen från er Herre, den som vill kan ta det och den som inte vill kan förkasta det."

Men på andra sidan döden gäller andra regler, i K 3:19 står det " För Gud är (den sanna) religionen underkastelse under hans vilja..." och i K 3:85 "om någon vill anta religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja kommer detta att vägras honom och i nästa liv skall han stå bland förlorarna".

Enligt Koranen K 22:78 är det Abraham som myntade begreppet "muslim" och det är han som formulerade den första bönen som många muslimer inleder bönestunden med, den förekommer i K 6:161-163 "Säg min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena ursprungliga tro, Han var förvisso ingen avguda dyrkare. Säg min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre. Han har förvisso ingen vid sin sida, och här har jag mitt kall, och jag är den första att böja mig till Hans vilja".

Här har vi Abrahams bidrag till mänsklighetens mognad, Abraham anses i Islam vara fader till den moderna vetenskapen då han vägrade att dyrka avgudar, utan presenterade ett resonemang som visar att det som intellektet förkastar är också förkastligt K 6:74-83. Om Abraham kan man också läsa mycket intressant litteratur i 1:a Mose boken.

Minimikravet för att upptagas bland muslimerna är att människan erkänner Gud som ensam skapare av världen och historien. Men tron på Gud utan tro på änglarna, böckerna, profeterna och domedagen är bristfällig. Likaså är tron på den egna profeten men inte på de som kommer efter. Enligt Koranen är en sådan tro förkastlig, vilket man kan läsa i 4-150: "de som förnekar Gud och dess utsända, och vill göra skillnad på Gud och Hans sändebud .... Är de verkliga Gudane karna...". Detta bör dock inte hindra dessa från att i denna värld öka samarbete och samförstånd i angelägna frågor vilket framgår av k 3:64: "säg till Ahl Alkitab, kom skall vi enas kring ett enda ord, att dyrka Gud allena, och inte sätta något vid hans sida, och inte erkänna andra människor som våra herrar...."

Enligt denna synsätt är ordet muslim inte enbart ett namn på Mohammads anhängare utan också namnet på alla profeters följare. Således är Moses chef för den första muslimska nationen och Mohammad är chef för den sista. Jesus är den första muslimen i ordets moderna bemärkelse ty han är den första att tala om "Guds rike" utan att göra anspråk på att det är han som skall upprätta den.

Enligt Koranen är det vår herre Abraham som myntade begreppet muslim, vilket framgår av k 22:78. Detta vill säga att motsatsen till ordet muslim är varken jude eller kristen, utan ordet mujrim. Det står i koranen 68:35-36 "eller skulle vi behandla muslimer som mujrimer, hur dömer ni egentligen". Ordet mujrim betyder här den som inte har någon relation till Gud överhuvudtaget. Medan ordet muslim står för varje människa som erkänner Gud som Herre och skapare samt tror på samtliga böcker och

samtliga profeter, så och domedagen och Guds allmakt. Detta står på flera ställen i Koranen, t ex längst bak i andra kapitlet.

Islam tar alltså Abrahams tro som mått på rätt religion, det framgår av följande citat: ”Säg: ”Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena ursprungliga tro” kap 6:158-163

Viktigt också att notera att Gud meddela i K 2:123 att Han utsåg Abraham som Imam för alla människor. I samma vers frågar Abraham om detta löfte gäller hans avkomma, varpå Gud svarar att ”mitt löfte gäller icke mörkarna”. Mohammad lär ha sagt ” jag har sänts ut med den öppna hanifismen”. Det finns flera tolkningar på vad ordet ”hanifism”, står för egentligen, jag väljer av dem följande: I religionen finns det stadiga oföränderliga delar som tron på den enda Guden, profeterna, böckerna, änglarna och domedagen. Men vi lever i en föränderlig värld som bör bemötas med flexibilitet och förnyelse. Ordet Hanif är enligt min åsikt ett fantastisk ord som visar på dynamiken i Islam, och förmågan att finna nya lösningar på nya problem. En av religionens främsta handikapp genom tiderna har varit konservatism, vilket Gud bittert klagat på i koranen i t ex 2:170 och i 31:21.

Kring Abrahams religion har flera traditioner, eller shariaah bildats, dessa brukar sammanfattas under tre kända rubriker; islam, kristendom och judendom. Denna analys är grovt förenklad, däremot är sanningen det som står i koranen 5:48 eller i koranen 42:13-15

Med andra ord; religionen skall vara en, men shariaah och tradition kan variera i det oändliga. Detta är så centralt och återkommande tema i koranen, och ändå verkar detta främmande för de flesta muslimerna.

I NT finns det texter som tyder att vår herre Jesus menade att människan har egentligen inte riktigt kontroll på sitt sinnesorgan. Se t ex Lukas 8:9-10 ”Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade:” Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får de som liknelser, för att de inte skall se fast de ser, och inte förstå fast de hör”. Det står också i Matt 11:6 ”Salig är den som inte kommer på fall för min skull”. Dvs. den som inte låter sig imponeras av Jesus stora gärningar och höjer Jesus över vad han i själva verket är, nämligen Guds tjänare.

### **Profeterna**

Enligt en berättelse av Abu Tharr har profeten Mohammad, Guds frid och nåd över honom, sagt att Gud har till mänskligheten sänt inte mindre än 124 000 profeter, varav 313 är att titla som budbärare, eller sändebud. Den första av dessa är alltså Adam, och den sista är Mohammad. Efter Mohammad kommer inga fler profeter av den enkla anledningen att Gud har färdigställt sitt budskap till mänskligheten. Undantaget från detta är vår herre Jesus som kommer i ändens tid och besegrar ”Antikrist” i en strid utanför staden Lodd numera Tel Eviv

Av dessa profeter har inte mycket blivit sparat utom Moses (Toran), David (psalmboken), Jesus (Evangeliet), och slutligen Mohammad vars arv består av tre delar:

- 1- 1- Koranen
- 2- 2- Helig Hadith
- 3- 3- Hadith

Man måste komma ihåg vid läsandet av dess böcker att sanning är något man måste arbeta fram, Toran och Evangeliet är grovt manipulerade av respektive skribenter, medan Koranen avsiktligt är konstruerad för att ”leda respektive vilseleda”. Detta står på flera ställen, t ex 2: 26. Koranen hjälper en människa som är redan troende, en människa som är ute efter att få veta vad Gud vill eller inte vill, vilket framgår av de inledande verserna i andra kapitlet.

### **Förbund mellan Gud och Människan**

Det sägs att Gud har slutit avtal med Adam på fyra punkter:

- 1- 1- En för mig: Att dyrka mig allena
- 2- 2- En för dig: Du ber mig, jag ställer upp för dig
- 3- 3- En mellan oss: Du får stå för och ta ansvar för dina handlingar
- 4- 4- En mellan dig och dina medmänniskor: Du gör inte mot andra vad du inte vill att de gör mot dig.

Det finns skäl att säga att detta förbund sammanfattar religionen. Islam är namnet på den religion som profeterna har predikat. Enligt Koranen kallas Moses anhängare för muslimer så och Jesus folk. Det är oändligt viktigt att notera att profeternas följare är en och samma sorts människor, "ommah wahidah" (ett enda samfund), vilket framgår av 21:92 och 48:29 och längst bak i kapitel 3.

Detta är naturligtvis mycket viktigt. Vad som sägs här är att muslimer är en sorts människor, och att de finns i alla religioner, se koranen 5:29. Det samma kan sägas om judar och kristna. Dessa tre religioner representerar tre olika sorters tänkande. Islam såsom Mohammad har presenterat den är ett fredsprojekt, den visar på hur muslimerna bör agera för att bygga broar och söker gemenskap mellan de troende över nations- eller blockgränserna. Den visar också på hur anhängare av dessa religioner bör göra för att möta gemensamma problem varav det främsta är "Tagouten", det andra är miljön, det tredje är människans grundläggande rättigheter till ett värdigt och hedersamt liv. Att reducera islam till en diskussion kring tvättning, bön och kvinnokläder – hur viktiga dessa områden än är – är att reducera denna Guds religion till en massa tomma rörelser, och möjligen till ett Tagout verktyg.

Frågas nu: Vad är Tagout? Svaret är att detta är en av många ord som Gud har myntat för att möta föränderlig värld i vilken orden tömmer och laddas med ny innehåll. Tagouten är namnet på det som idag motsvarar "diktator". När den politiska makten, den religiösa makten och den ekonomiska samlas till ett och samma maktcentra, då har islam och muslimerna ingen möjlighet att leva gott liv. Efter Jakob och Josefs bortgång, Guds välsignelse och nåd över dem, har ny regim inträtt i Egypten. Denna kännetecknas av koncentration av de tre maktcentra i samhället i en. Således ser vi hur Farao (symbol för den politiska makten) och Haman (prästen) och Qaroun (kapitalisten) gemensamt har verkat för att bekämpa den första muslimska nationen. Därför sände vår Herre Gud vår herre Moses för att leda sitt folk och deras vänner i ett stort och historiskt befrielseåg från slaveriet i Egypten till det heliga landet i Palestina. Därmed vill Gud visa att det är bättre att lämna slaveriet och söka friheten även om det innebär att lämna en lugn och stabil tillvaro hemma och söka fred och frid i främmande land. På samma sätt har Jesus varnat sina anhängare inför oundviklig förstörelse av Jerusalem. Så har också Mohammad beordrat sin lilla skara av troende att lämna sina hem och fly med sin religion till en "rättvis konung" i Abbasinien.

### **Jesus politiska budskap**

Jesus var en gång tillfrågad av en skriftlärare om det yppersta i sin religion, och då svarade han enligt Markus 12:28-33 "Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft" 5 Moseb. 6:4-5

Och du skall älska din nästa såsom dig själv 5 Moseb. 19:18

Ett av de viktigaste uttalanden Jesus gjort är det då han säger "jag har inte kommit för att ändra utan för att fullborda"

Fråga nu, om Jesus tydligt och klart stod vid Mose-lagen och vår herre Israels Gud, och om han dessutom sade att "jag har inte kommit för att ändra utan för att fullborda" varför i så fall var Judarna så arga på honom?

Svaren på dessa frågor kräver utredning beroende på att kyrkan i århundraden har stött en dogm som saknar stöd i de fyra evangelierna; nämligen att Jesus dog på korset för våra synder.

När man läser NT skall man komma ihåg att dessa böcker är i grunden beställningsverk från Kejsaren av Rom. Romarna då som nu är antisemiter som hatade Jesus, hans Gud, hans mor, hans lärjungar och hans folk vilket lyser igenom hela NT.

Jesus däremot är en man som älskade sitt folk och ville för dem berätta goda nyheter men också tråkiga nyheter. De goda nyheterna är att Guds rike är nära och de tråkiga nyheterna är att "gudsriket skall tas från er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt" Matt 21:43

Tråkiga nyheter: " ..det är för ert bästa jag måste lämna er. Ty om jag inte lämna er kommer inte hjälparen till er ". Johannes 16:7

Goda nyheter: Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningsande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhållas mig..." Johannes 16: 12-15

Jesus sade vidare att framtida profeten kommer varken från Nazareth eller Davids släkte Johannes 7:40 och att "Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes" Lukas 16:16  
Jesus har profeterat om Jerusalems förstörelse och stor massaker på judarna vilket inträffade år 70 vtr och till den samaritiska kvinnan sade att Gud inte skall tillbedjas varken i Samarien eller i Jerusalem utan på ny plats. Johannes 4:21

### **Mohammads politiska Budskap Guds frid och nåd över hans minne**

Mohammads uppgift i världshistorien var att krossa alla kända maktcentra:

- 1- 1- Först Araberna
- 2- 2- Sedan Judarna, (med undantag från den situation som beskrivs i koranen kap 17) .
- 3- 3- Persien
- 4- 4- Och slutligen Romarriket

Vi står just nu inför en ny situation i världen, den enda supermakten utnyttjar sin militärstyrka för att vinna ekonomiska, politiska och andra fördelar. Inte bara det, stormakten för idag öppen kamp mot islam och dess normer och livsstil under falska rubriker som kamp mot terrorism. Miljön förstörs i snabb takt och djuren far illa då de tvingas äta onaturlig mat, situationen känns igen sedan tidigare, det bäddar för gudomligt ingripande. Skillnaden är bara den att förr använde vår Herre naturen som vapen, idag är det människorna själva som får ta hand om mörkret och reformera världen. Därför bör de observanta och intelligenta människorna räkna med snabba och radikala förändringar i världsbilden de kommande åren.

Nu är det Islams tur att göra sig gällande i världen precis som på Moses eller Mohammads tid. Stora förändringar kommer att äga rum, gamla maktcentra kommer att försvinna till förmån för nya. "Rom skall öppnas för islam, och denna religion skall knacka på varenda dörr i öster och väster", har Muhammad sagt.

Jesus kommer tillbaka och alla religioner försvinner till förmån för en religion, nämligen islam. Så skall det vara en tid sedan återgår islam till att vara främling i världen såsom den en gång har varit, nämligen som en främling.

### **Politisk Islam**

Islam är en dynamisk religion som bygger på mångfald och förnyelse, utan dessa två element är islam ett verktyg i händerna på mörka krafter. Antagandet att Gud en gång för alla har bestämt för människan hur han eller hon skall äta, klä sig och i detalj uppföra sig mm är fel. Lika fel är antagandet att Gud vill ha de troende efter en och samma modell.

Islam skall se till att Guds ord skall vara det högsta". Guds ord per definition är tre punkter:

- 1- 1- Altawhid, ingen Gud utom den enda Guden. Gud är den som har skapat himmel och jord, ingen annan har gjort anspråk på det.
- 2- 2- Rättvisa, samhället är kompromisslöst skyldig att hjälpa den svaga mot mörkaren. Samhället är kompromisslöst skyldigt att ordna mat och trygghet för alla medborgare inklusive mördare, banditer, fångar och främlingar.
- 3- 3- Frihet: ingen människa skall tvingas i slaveri, tvångsäktenskap eller religion. Koranen har så många vittnesbörd härom att det behöves många sidor för att fylla i alla adekvata citat.

Islam är antiimperialistisk och för politisk och ekonomisk demokrati i samhället och skall värna freden i samhället, och miljön mot smuts och förstörelse. I Islam skall människorna gemensamt äga skog, eld och vatten. Islam skall alltid vara radikal och modern och ha människan i centrum. I annat fall vore islam en plåga som bör reformeras och göras om så att den stämmer med de principer som Koranen och profetens tradition föreskriver.

Islam föreskriver Jihad som helig princip för människan. En muslim skall sträva att kämpa för "att guds ord skall vara det högsta". Guds ord per definition är tre saker: Al tawhid (monoteism), rättvisa och frihet.

Islam söker stifta lagar för fred i en värld där olikheten i ras, färg, tungomål och religion mm är verklighet. Därför vill islam också stifta lagar för krig. Den första av dessa lagar är vad koranen nämner i 2: 216 "ni tvingas slåss fast ni gillar inte det.." och i 8:61 "men visar de sig villiga att sluta fred skall du göra det samma och förlit dig på din Gud". Och i 5:8 står det "låt inte avoghet mot annan grupp eller folk leda bort er från rättvisans väg". osv osv

Krig är det värsta som kan drabba ett samhälle, muslimerna skall aldrig starta ett krig och aldrig döda icke stridande, och heller aldrig använda massförstörelsevapen.

Muslimerna kan aldrig vinna ett krig beroende på deras antal, beväpning eller liknande faktorer, utan enbart om Gud skänker de seger, koranen 8:9.

Kvinnan hedras i islam, hon skall hjälpas att utföra hennes främsta uppgift i livet nämligen hålla ihop familjen och uppfostra barnen rätt. Gud har aldrig definierat ett speciellt politiskt styre beroende på att muslimerna i olika länder skall kunna välja olika styrelseskick.

Mohammad hade räknat ut att muslimerna skall ledas rätt c:a 30 år efter hans död, sedan skall diktatur råda.

Araberna befinner sig idag i liknande situation som judarna på Jesu tid, helt oförmögna att axla det ansvar som Gud har lagt på deras axlar. Hyckleriet, orättvisa och bakåtsträveri kännetecknar deras samhällen. Deras länder är ockuperade, och deras politiska system – med få undantag - är bland de värsta i världen.

Scenen står helt öppen för nya krafter som vill och kan bära ansvaret för att hävda islam och dess viktigaste normer: Tawhid, rättvisa och frihet. Här har Sverige en chans.