



## Jesus – vem var han? Och vad betyder han idag?

I Matt 16 berättas att Jesus frågade sina lärjungar vem människorna sade att Människosonen var. Frågan avslöjar att Jesus själv brottades med frågorna som sin identitet och sitt uppdrag.

Petrus svarade: "somliga säger Johannes döparen, andra säger Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna". Svaret är intressant ur flera aspekter. Vi kan här inte gå in på dem alla, men det visar, i förbigående sagt, att tanken var levande att Elia eller någon av profeterna skulle komma tillbaka. Tanken på en reinkarnation var alltså inte främmande.

Nu ställer vi samma fråga som Jesus: Vem säger människorna att han var? Åsikterna gick isär i hans samtid, var han en rabbi, en profet eller Messias? Idag finns samma spännvidd i synen på Jesus: var han en människa eller var han Guds son? Vem ville han vara?

Inom kyrkan växte en bild av Jesus fram i den identitetsprocess som resulterade i bekännelserna. Det fanns dock en tid före Apostolicum, när olika uppfattningar bröt sig mot varandra. De judekristna blev en viktig gruppering öster om Jordan sedan romarna förstört Jerusalem. Deras syn på Jesus har en relation till Profeten Mohammed. Ännu på 300-talet var spännvidden stor. Vi behöver bara nämna prästen Arius i Alexandria. Han tvingade fram formuleringen av Nicaenum.

Vem var han? Vad ville han? Och vad är hans budskap idag? Är han undergöraren, förkunnaren eller offret för våra synder? Bokens folk kan mötas i en del av detta, men i vad möts vi? Centrum för samtidsanalys fortsätter den årliga religionsdialog mellan judar, kristna och muslimer vi startade 2000 men nu i delvis ny form. Vi begränsar oss till en dag i stället för två. Vi inbjuder i samarbete med Sensus. Vi är denna gång i Sensus lokaler, våning 4, på Medborgarplatsen. **Tid: 16 april kl 10.**

Anmälan om deltagande sker genom inbetalning av avgiften, 900:-, till pg 405 70 33 – 5, Centrum för samtidsanalys. I avgiften ingår en lättare lunch. Ange din mejl-adress vid anmälan. All korrespondens går via mejl. Vi vill ha anmälan senast 2 april.

Program:

- 10.00 Inledning.  
Bengt Wadensjö. Biskop, Centrums direktör.
- 10.30 Jesus i Nya testamentet och de gnostiska skrifterna  
Jörgen Magnusson. Docent, Mittuniversitetet
- 12.00 Lunch
- 13.00 Jesus to-day from a Jewish perspective  
David Lazar, rabbi of the Jewish Congregation, Stockholm
- 14.00 Jesus idag från ett muslimskt perspektiv  
Mohammad Fazlhashemi. Professor i idéhistoria, Umeå universitet
- 15.00 Jesus idag från ett kristet perspektiv  
Camilla Lif, komminister, Stockholm
- 15.45 Förfriskningar
- 16.00 Samtal.  
Moderator: Centrum för samtidsanalys' bitr direktör, lektorn i teologi vid THS  
Susanne Wigorts Yngvesson