



# Enhet - glädje över mångfalden eller konsensusraseri?

**Seminarium på Sällskapet, Arsenalsgatan 7,  
Stockholm, 19 februari 2007**

Är enhet detsamma som enhetlighet? Kan man tänka sig en samlevnad i respekt för oliktankande?

de? Var går gränsen där mångfalden blir ett hot mot enheten?

Bland de första kristna fanns en också mångfald i synen på Jesus. Thomasevangeliet och Judase-

vangeliet är exempel på detta. Där fanns också en mångfald i organisatoriskt avseende. Vi är nu i

ett skede där många försöker komma ner till tiden innan läran och organisationen institutionaliserades.

rades.

Ur mångfaldens gemenskap växte en institution som jagade katarer, inrättade inkquisitionen, för-

mulerade ett lärosystem till stöd för institutionens intressen, förbjöd andakt i hemmen för andra

än dem som bodde där, glömde att mycket kan vara på mer än ett sätt och ändå vara rätt.

Vi lever idag i en demokrati, också i kyrkan. Demokratiska beslut innebär alltid att en minoritet

måste acceptera majoriteten. Måste alla leva, tro och tänka så som majoriteten eller finns det ut-

rymme för mångfald? Finns det frågor där man tappar sin identitet om man tvingas ge vika för

sin uppfattning? Kan vi tänka oss en kyrka där olika uppfattningar lever sida vid sida?

Jesus bröt mot många av det religiösa etablissemangets regler men han var lojal med sin tro. Det

avgörande för honom var inte trohet mot människostadgar utan viljan att ta troheten mot Gud

på allvar.

Centrum för samtidsanalys inbjuder till en samtalsdag om det förenande i mångfalden. Vi ställer

frågan om det kan finnas en kyrka där tron och vilja till trohet kan förena även om vi tror och gör

på olika sätt.

## **Program**

10.00

Välkomsthälsning

**Yngvesson**

**Susanne Wigorts**

10.10

Se upp för de att-sats-paranoida!

Tänkar om demokratins villkor

**Bengt Göransson**

11.15

Demokratin i kyrkan.

**Reinholdsson**

**Anders**

12.30  
Lunch

13.30  
Kyrkan – en mångfald av andliga rörelser  
**Markovits**

**Marika**

14.15  
Dissidenternas betydelse för utvecklingen

**Dag Sandahl**

15.00  
Paus. Förfriskningar

15.30  
Den nödvändiga och besvärliga mångfalden.  
Om öppenhet, gränser och identitet.

**Annika Borg**

16.00  
Gods manifold works. Unity and plurality from an  
Anglican perspective. Reflections on ecclesiology.

**Laurie Green**

16.30  
Ut unum sint.  
Tolerans och sanningslidelse

**Bengt Wadensjö**

17.00  
Samtal.

**Föreläsarna**  
**Moderator Susanne Wigorts**  
**Yngvesson**

17.30  
Slut

**Anmälan och avgift:**

betala seminarieavgiften SEK 900 till plusgiro 405 70 33 – 5. I kostnaden ingår förmiddagskaffe och lunch på Sällskapet. Ange Enhetsseminariet på talongen. **Glöm inte att ange e-mejl-adress på talongen för att möjliggöra meddelanden av praktisk art.**

Anmäl dig snarast om du är intresserad - lokalen tar 60 deltagare. **Sista anmälningdag: 1 februari.**

Centrum för samtidsanalys är en politiskt, religiöst och ekonomiskt helt fristående ideell förening som bedriver verksamheten på basis av seminarieavgifter och bidrag.

Detta seminarium är en uppföljning på ett seminarium den 4 december 2006 om Mångfald i fornkyrkan och i dag.

Välkommen!

Bengt Wadensjö

Susanne Wigorts Yngvesson